

Tf. Ordf har ordet

I skrivande stund sitter jag på jobbet och tittar ut på en vit pareringsplats. Det är sista gången för i år som jag gör detta. När dagen är över går jag hem för juledighet. Juledighet, kan man verkligen kalla de sista dagarna inför ledighet?

Ärligt talat hur många känner lugn dessa dagar innan jul. Fisken ska lutas, snapsen ska kryddas, granen ska huggas och kläs, huset ska vara dammfritt, julgodis och kakor ska bakas, julklapparna ska införskaffas m.m. m.m. Allt ska vara klar inför julafton och då börjar den riktiga ledigheten. På självaste



julaftonen när jag sätter mig vid bordet med mina nära och kära då infaller den riktiga julkänslan och en ström av lugn sprider sig i hela kroppen. Då kan jag njuta av ledigheten. Att i mellandagana få krypa upp i favoritfåtöljen med en bra bok och höra brasan spraka eller ta på skidorna för att åka ute i skogen, det är lyx. Jag hoppas att ni alla ser till få unna er samma lyx. Ta ett djupt andetag och njut av stillheten. Ta er tid till era nära och kära.

Jag som skriver är eran Tf. ordförande fram till årsmötet den 7 mars. Detta är en ära att få vara ordförande för Hela Sverige ska leva, Kronoberg. Jag vill framföra ett STORT tack till Albert Karlsson för hans tid som ordförande. I november valde Albert att avsäga sitt ordförandeskap med omedelbar verkan. Jag som vice ordförande tillträdde som Tf. ordförande. Albert valdes in som ersättare i Länsbyggerådet, Kronoberg 2004 och 2008 valdes han till ordförande. Det var just 2008 som jag träffade Albert första gången. Detta var på Landsbygdsriksdagen i Lycksele. Han var där i egenskap som ordförande och jag var där på uppdrag av jobbet. Mina första intryck av Albert var en öppen, pratglad, positiv, dansant ordförande. Som ville mycket. Jag vill ännu en gång framföra tack till Albert. Jag hoppas innerligt att du fortsätter ditt engagemang för landsbygden, du behövs.

Jag vill passa på att framföra ett stort, stort tack till alla er som jobbar och verkar för landsbygden. Tillsammans kan vi nå hur långt som helst.

*TILL ER ALLA, GOD JUL
OCH GOTT NYTT ÅR!
Tf. Ordförande Malin Adell Kind*

Är Din Förening Försäkrad?

Ja, om ni är medlemmar hos oss och har meddelat Kansliet, samt fyllt i er Förening på vår hemsida i Bygdebanken!
Viktigt med rätt kontaktuppgifter!

Sprid detta i era nätverk, gärna via e-post.
Tänk på miljön innan ni skriver ut

Enkät

Vi har den 13 nov. 2012

Sänt ut en enkät till er förenings kontaktperson. Hoppas ni redan har hunnit besvara den!

OBS! Avsändare är Web Test Sweden

Tack på förhand!

Länsbyggerådets Kansli
Ringvägen 4
360 76 ÄLGHULT
Tfn/Fax: 0481-633 63
E-post:
lansbygderadet.kronoberg@telia.com
Hemsida:
www.helasverige.se/kronoberg
Facebook:
www.facebook.com/helasverigeskaleva

Pressmeddelande 13 december 2012 Näringsdepartementet

Bredbandsstrategin ska utvärderas för att säkerställa bredband i världsklass Regeringens bredbandsstrategi ska utvärderas. Det beslutade regeringen vid dagens sammanträde.

Landshövding Kristina Alsér får uppdraget att leda arbetet, som ska vara klart senast den 31 december 2013. Bredbandsstrategin antogs 2009 och är vägledande för regeringens arbete för bredbandsutbyggnaden i Sverige. Läs mer om detta på vår facebookside och/eller Landshövdingens Blogg http://landshovdingkronoberg.blogspot.se/2012/12/tillgang-till-bredband-ar-en-viktig.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook





Julgransresning i Hallaryd 1 december 2012

Så blev det åter dags för Hallaryds sockenråd att traditionsenligt inför den 1:a advent resa och klä granen i korsningen mellan Killeberg, Osby och Markaryd.

Ett glatt gäng starka killar reste på lördagseftermiddagen den ståtliga granen och hängde upp julgransslingan som lyser upp granen så vackert i den mörka och kalla decembernatten.

Under tiden samlades barn (och mammor) i Betels fikasal och där fanns möjlighet för alla att låta kreativiteten flöda och snabbt hade en stor mängd vackert julgranspynt formats och under tiden kunde man njuta av glögg eller kaffe, lussekatter och pepparkakor.

Till alla småfåglar i byn skapades fröbollar som tillsammans med vackra röda äpplen hängdes i granen. Det är ett välkommet tillskott till den magra vinterdieten.



När klockan närmade sig halvfyra var det dags att ta med sig pyntet och gå ut till granen.



Plötsligt kom det en rödklädd figur med luva gående längs vägen, och se det var inte mindre än tomten som kom och han hade med sig en säck på ryggen. Till alla barnen fanns det en godispåse som Herrgårdstoppen så snällt sponsrade med! Gör man gott får man gott tillbaka!

Efter en stunds beundran av den fina granen var det dags att gå tillbaka till Betel där man hade plockat fram grillen och bjöd på grillad korv med bröd.

Alla lät sig väl smaka och strax efter var det dags att dra sig hemåt igen.

Det blev en rolig eftermiddag där närmare 70 personer varav ca 30 barn fick en försmak av den kommande julen.

God Jul och Gott Nytt År från Hallaryds Sockenråd till er alla

Lanthandelns vara eller inte

Under ganska många år har vi nu kunnat läsa om "Lanthandelsdöden" som drar fram över Sveriges landsbygd. Ort efter ort blir av med sina butiker och mackar, det här är ett i leden till avfolkningen på landsbygden. Man flyttar från orten där all service försvinner.

I Agunnaryd gick vi länge och vändades över vad som skulle ske när våra gamla handlare aviserade att de inom ett par år tänkte dra sig tillbaka och njuta av pensionen. En arbetsgrupp bildades som började titta på vilka problem som fanns, och det var många. Det största var den gamla lanthandelsfastigheten, en villa från sekelskiftet som behövde en ansenlig renovering. Det visade sig att det skulle bli dyrare att renovera den gamla än att bygga nytt.

Efter ett antal stormöten i bygdegården och en utmaning av bygdens store son, Ingvar Kamprad, beslutades det om att starta en ekonomisk förening vars syfte var att bygga och driva en Lanthandelsfastighet. Vi sålde andelar för 3000:-/st och fick in ca 830 000:-. Vår möbelhandlare sponsrade med 600 000:-. Vi fick kommunalborgen på ett lån (som nu är avbetalat).

I december 2005 invigde vi den nya butiken med pompa och ståt, under resans gång fick vi uppmärksamhet i nationell media som orten som gick mot strömmen och byggde ny Lanthandel. Men nu är det så att bara för att

man har en ny lokal och en driftig handlare så är jag övertygad om att det aldrig kommer att fungera.

För att en lanthandel på landsbygden ska vara lönsam kräver det ett stort engagemang från många på bygden. I och med att vi sålde andelar i fastigheten så känner andelsägarna en tillhörighet som gör att de handlar men det räcker inte. Lanthandelns behöver ha många andra saker som drar kunder till sig. En bensinmack, utlämning av bolagsvaror, Svenska spel, Apotek, paketutlämning är några.

Macken i Agunnaryd är obemannad men sköts av ideella krafter som ger pengar till Fastighetsföreningen, här ska servas och macken ska daglig tillsyn på en mängd saker. På vintern ska det vara snörent och halkfritt. Vi har kanot- och båtuthyrning som sköts av ideella krafter som också bringar in pengar till föreningen.

Varje tisdag står där frivilliga och väntar på att varubilen ska komma från grossistfirman med varor som ska plockas in i hyllorna. En gång i veckan startas elverket och testkörts för att allt ska fungera i butiken och macken de gånger strömmen försvinner från nätet. Det finns de som håller efter fastigheten, byter lampor och ser till att allt är helt och snyggt.

Inne i affären har vi ett café som är en jätteviktig social funktion för många, inte minst för de äldre ensamma som här kan sitta ner, ta en fika och prata och umgås. Vår handlare har knutit till sig personer i butiken med

andra talanger som gör att vi kan beställa smörgåstårter, vanliga tårter och bakverk, En är utbildad florist som på beställning ordnar med blommor.

I dagarna påbörjade vi en utbyggnad av fastigheten på nästan 90 kvadratmeter. Det är bland annat caféet som ska bli större, det är så poppis att lokalen inte riktigt räcker till alla dagar. Men vi ska även bygga två servicerum som ska hyras ut till olika entreprenörer som på olika sätt ska serva ortens befolkning. Det handlar om att få ut en distriktsläkare, fotvårdsterapeut, frisör, massör, mm någon gång i veckan.

Med all service på hemorten känner man sig trygg och vill gärna bo kvar, vi lockar även den yngre generationen att flytta ut och det gynnar vår skola och allt detta i sin tur gynnar vår lanthandel. En engagerad ortbefolkning är nog ett krav för att Lanthandelns ska ha en chans att överleva. Har ni en butik kvar på orten så engagera er och ta upp kampen mot lanthandelsdöden.

Den 23 december kl 12 är det dags för nästa program av "Kluvet Land" i P1. En radioserie som handlar om landsbygden i Sverige, detta program tar upp den ideella sektorn på landsbygden och hur stor den är.

*Tommy Andersson Agunnaryd
Länbygderådet Kronoberg*



Frösekebygdens samhällsförening har i samarbete med bygdens övriga föreningar gjort insatser under året för att göra det lite trevligare att bo på landet och utveckla bygden.

I Början av året kretsade mycket kring Folket hus bygget och planering av invigningsdatum. Inför valborgsfirandet och sommarens aktiviteter städades Uvaparken (Folkets park).

Valborgsafton firades i Uvaparken med tal, majeld och ett fantastiskt fyrverkeri i den vackra vårvällen. På Kristi Himmelfärdsdag var det metartävling. De som inte hade fiskelycka fick trösta sig med läckra strömmingsmackor och fika.

Första juni invigdes Frösekes nya Folkets hus med pompa och ståt.

Första juni invigdes även en båtbygga med grillplats, ett projekt som Fiskevårdsföreningen arbetat med under en längre tid. Festligt midsommarfirande vid Nylund skola med uppvisningsdans av speciellt inbjudna Upp-

Axplock av olika aktiviteter under 2012 i Fröseke!

vidinge folkdansgille, lotterier, lekar och dans kring midsommarstången, arrangör Nylunds Byggnadsförening.

Lördagen 7 juli firades Landsbygdens dag på Hyttbacken med bouletävling, barngrafitti och fika. 13 juli bjöd Borgholms Storband på jazz i Uvaparken. Lördagen den 25 augusti firade Kronofors IF 75-årsjubileum med en utställning om klubbens verksamhet under åren som gått. Trekamp mellan ortens föreningar på land och i vatten i centrala Fröseke. Dagen avslutades med middag och dans till Lindas orkester i Folkets hus. I oktober var det nystart på bion i samarbete med Film i Glasriket. Hypnotisören var första filmen som visades och den drog stor publik. En visafton i Folkets hus med sångerskorna Stina Künstlicher och Matilda Magnusson som började sin vinterturné i Fröseke den 5 december.

Söndagen den 16 december ordnade KIF Lussebingo, paketauktion och uppträde av Förskolans barn.

Av: Christina Holmström
www.frosekebygden.se



Fröseke badplats som sköts av samhällsföreningen är en populär mötesplats soliga sommarkvällar



Midsommarfest i Nylund

Kassörens Funderingar!



Det har under senare tid rått en viss turbulens inom Länsbyggerådets Kronoberg. Ordföranden har under oförklarligt handlande både från styrelse och valber-

redning valt att hoppa av med omedelbar verkan. Anledningen sägs vara föreningens ekonomi eller rättare sagt föreningens likviditet. Jag vill här försöka ge en förklaring varför det blir så här. Länsbyggerådet Kronoberg är en ideell förening, som lever helt på bidrag och den största bidragsgivaren är Hela Sverige ska leva. De bidrag som utgår till landets Länsbyggeråd är lika för alla, oavsett om man har någon verksamhet eller inte, man kan säga att man prioriterar de Länsbyggeråd som ligger lågt med verksamhet.

Länsbyggerådet Kronoberg, Hela Sverige ska leva, har valt som namnet säger att jobba för att Hela Sverige ska leva genom att stötta utvecklingsgrupperna i länet, och för detta

har vi sedan länge inrättat en 75 procentig kanslijänst som står till styrelsens och utvecklingsgruppernas tjänst. För att finansiera denna tjänst behöver vi intäkter och det får vi genom att sälja tjänster samt att driva projekt.

Alla som provat på att driva projekt vet att det krävs att vara stadd i god kassa eftersom att allt måste vara betalat och projektet slutfört, först ett halvår därefter kan man förvänta utbetalning från Länsstyrelsen. Dessa projekt är inget för en ideell förening, vi har i alla fall provat. Vartannat år ordnas en Landsbygdsriksdag som kräver ökat engagemang och extra kostnader så har det varit under

2012, eftersom årets landsbygdsriksdag hölls i Blekinge har vi haft extra höga kostnader.

Jag vill avsluta med att säga Länsbyggerådets ekonomi är god men likviditeten kunde varit bättre om de myndigheter och bidragsgivare vi är beroende av hade värdesatt vårt arbete och titta på våra villkor, som frivilligt arbetar för samhällets bästa. Jag önskar alla ideellt arbetande människor en riktigt god jul och ett gott nytt år samt att länsbyggerådet Kronoberg får mer luft under vingarna 2013.

Kassör: Åke Svensson, Dädesjö

